

The background is a light pink color with a subtle wood-grain texture. In each of the four corners, there is a decorative floral arrangement of small white flowers with green foliage, partially overlapping the pink background.

Tarbiyat Syllabus

Nasirat-ul-Ahmadiyya België

Ijlas en Jalsa

- Dit jaar worden er thema's gegeven voor tarbiyyat Ijlas onder de tarbiyyat afdeling. Elke maand zou er een ijlas van nasirat moeten worden gehouden. De titels van de ijlas zijn beschikbaar in de syllabus. De voorbereiding van de vergadering moet worden gedaan door de secretaris van nasirat samen met de nasirat van haar majlis .In de maand waarin er jalsa of nationale seminaries worden gehouden, zullen er geen ijlas georganiseerd worden, alleen lessen.
- Van "This week with Hazoor "moeten er vier vragen aan de meisjes worden gesteld. De links van die vragen zullen insh'Allah door de tarbiyyat afdeling naar u doorgestuurd worden. Het is belangrijk om deze te laten horen aan de nasirat.
- Nasirat vieren de jaarlijkse jalsa afzonderlijk of samen met het lajna. Voorbereiding van jalsa zal de secretaris van nasirat samen met de nasirat van haar Majlis doen. In de maand waarin de vergadering wordt gehouden, is er geen ijlas.
- Als nasirat deelnemen aan de jalsa die met de online gemeente worden gehouden, voeg het dan ook aan het verslag toe.
- Dit jaar wordt er een nationale opleidingsseminarie voor moeders en nasirat gehouden, details hierover worden u later toegezonden.
- Ondanks het virus en de situatie in het land worden de programma's, door de genade van Allah de Almachtige, uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de general-secretaris om de nasirat te informeren over het belang van online programma's en ervoor te zorgen dat alle nasirat profiteren van deze programma's.

Januari.....Jalsa Seerut Nabwi (saw)
Februari.....Voorspelling Musleh Maoud
Maart.....Jalsa Masihe Maoud
April.....Seerut-un-Nabwi (saw) en Ramadan.
Mei.....Youm-e-Khilafat, de dag van de khilafat
Juni.....Relatie met God
Juli.....Vijf keer bidden
Augustus.....De gewoonte van regelmatig Koran te reciteren
September.....Dagelijkse kijken van MTA
Oktober....Vriendelijke behandeling van ouders
NovemberLees de boeken van de Beloofde Messias
December.....Relatie met de huidige Khalief